

Ineke van Nispen 25-09-2007



Na het lezen van "Slavenhaler", geschreven door Rob Ruggenberg, kwam ik de recensie over dit boek van Karel Berkhout tegen. Hij eindigde deze met de volgende woorden: Als Ruggenberg zich zo blijft ontwikkelen, zou de nieuwe Thea Beckman wel eens een man kunnen zijn. En daar ben ik het helemaal mee eens.

Het is een prachtig geschreven en spannend verhaal, waarin we samen met Tijn op zoek gaan naar het laatste levende familielid dat hij nog heeft: het West-Afrikaanse meisje Obaa. Het enige dat hij over haar weet, is dat ze in een dorp aan de Afrikaanse Slavenkust woont, waar ze door zijn vader bij een slavin is verwekt. Tijn meldt zich daarom aan als scheepsjongen op een slavenschip, het schip waarop Abaa uiteindelijk als slavin wordt afgevoerd met bestemming Brazilië. Daar aangekomen hebben ze nog vele hindernissen te nemen, voordat ze uiteindelijk veilig in Palmares, de stad van de ontvluchte slaven, terecht komen.

Gewoon lezen! Voor iedereen vanaf 12 jaar een must!